

Het Paradijs

Hulstedorp 11

Herberg van 1891 tot 1920
en van 1950 tot 1976



Uitbaters:

- 1891 Gustaaf Notebaert x Marie Pauline Vandekerckhove (tot 1920)
- 1950 Albert Vandekerckhove x Flavie Vanlerberghe
- 1959 Roger Verheye x Agnes Anraed
- 1963 Eric Pintelon x Ginette Ryckaert
- 1964 Maria Vangeesdaele
- 1971 Frans Verhougstraete x Anny Deleersnijder
- 1972 Gisleen Depreitere x Yolande Coeman



Het Paradijs anno 2018

Dit pand was met een tussenperiode van 30 jaar tweemaal een café. In 1891 begon schrijnwerker Gustaaf Notebaert hier met zijn echtgenote Marie Pauline Vandekerckhove een schrijnwerkerij annex café. Hoe deze herberg noemde konden we niet achterhalen; er zijn vermoedens dat het Den Hert moet geweest zijn. Gustaaf sterft in 1906 op 66 jarige leeftijd en zijn weduwe zet het café verder tot ca 1920. Hun jongste zoon Arthur zet ondertussen de schrijnwerkerij van zijn vader verder tot 1950 maar er is geen café meer.

De volgende bewoners, vlashandelaar Albert Vandekerckhove en Flavie Vanlerberghe, komen hier aan en baten opnieuw een herberg uit ditmaal met als uithangbord 'Het Paradijs'. Er waren ook kruideniers-waren e.a. te verkrijgen. In 1959 verhuizen ze naar Kortrijk en ruimen zo de plaats voor wever Roger Verheye met zijn echtgenote Agnes Anraed. In 1963 verhuizen die naar de Brugsestraat 70, daar waar vroeger de herberg *De Samenkomst* was. Dan is het hier de beurt aan tegelbewerker Eric Pintelon en Ginette Ryckaert. Ze blijven hier maar een jaar en hun opvolgster wordt Maria Vangeesdaele, de moeder van Zulte-Waregem trainer Franky Dury. Zij gaat naar *De Sportkring* in 1971 en dakdekker/plakkers-gast Frans Verhougstraete en zijn vrouw Anny Deleersnijder komen in haar plaats. Enkel voor een jaar want vanaf 1972 staat Yolande Coeman, getrouwd met Gisleen Depreitere hier achter de tapkraan, tot 1975. Dan wordt dit pand een burgershuis. Tot 1982 want dan komt er hier de *drukkerij Van Ammel* met schrijfgeriefwinkel *De Pennestok*. Twee jaar later wordt het weerom een burgershuis maar in 1989 wordt het pand het postkantoor van Hulste. In 2008 verdwijnt het postkantoor definitief en komt er een postpunt in *Het Retouchke*, er schuin tegenover. Onmiddellijk daarna wordt er nog een pitarestaurant, *Het Pitahuisje*, geopend. Niet voor lang, de Hulstenaren houden blijkbaar niet van pita, en wordt wat eens *Het Paradijs* was opnieuw een burgerwoning.



Postkaart, waarschijnlijk uit de tweede helft van de jaren 20 van vorige eeuw, de periode van vóór *Het Paradijs*. Boven de deur staat A. Nottebaere - Wittebolle Meubels. Arthur Notebaert nam de zaak over van zijn vader Gustaaf en huwde in 1923 met Anna Maria Wittebolle.



1947 - Eremis van Jan Vanwynsberghe



1950 - Begrafenis van Agnes Velghe.
Het uithangbord van Het Paradijs is nog net te zien.



Jaartal en fotograaf onbekend



Jacques Duvillier bezorgde ons deze foto